

*Rondom de kerk*



JAARGANG 70 NR. 2 DECEMBER 2024

MEDEDELINGENBLAD VAN DE  
GEREFORMEERDE KERK TE  
ANNA JACOBAPOLDER.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.  
E-mail: [geref.kerk.ajp@gmail.com](mailto:geref.kerk.ajp@gmail.com)
- REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk  
KERK: E-mail: [penningmeester.gk.ajp@gmail.com](mailto:penningmeester.gk.ajp@gmail.com)
- VOORZITTER: Dhr. Rien Tichem.  
Tel. 06-47039491  
E-mail: [rientichemgkajp@zeelandnet.nl](mailto:rientichemgkajp@zeelandnet.nl)
- SCRIBA: Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell  
Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland  
Tel. 0167-573717/ 06 28755011
- PREDIKANT: Ds. M van der Zwaag-Haan.  
Kapitein Wielmanlaan 43.4661ZB Halsteren  
Tel. 06-23697249.  
E-mail: [m.zwaaghaan@hetnet.nl](mailto:m.zwaaghaan@hetnet.nl)
- REKENINGNUMMER  
ZENDING en DIACONIE : NL79 RABO 0353 4027 10  
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk  
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE: Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen,  
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.  
Tel.:0167-572682  
E-mail: [annekevanstrien@hotmail.com](mailto:annekevanstrien@hotmail.com)
- KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van  
Nieuwenhuijzen-Maas  
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP  
tel.06 16944785/0167-573441  
[metamaas@icloud.com](mailto:metamaas@icloud.com)
- WEBSITE: [anna-jacobapolder.protestantsekerk.net](http://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net)  
Beheerder: Fanny van Strien,  
E-mail: [funniestfanny@hotmail.com](mailto:funniestfanny@hotmail.com)

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

1 december: Eerste Advent

10.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom

Heilig Avondmaal aan tafel

Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening

1<sup>e</sup> collecte: Kerk

2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud Deurcollecte: Diaconie

8 december: Tweede Advent KOFFIE DRINKEN NA DE DIENST

10.00 uur: Ds. A van Rooijen; Noordeloos

1<sup>e</sup> collecte: Diaconie

2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud

3<sup>e</sup> collecte: Zending

15 december: Derde Advent 10.00 uur:

10.00 uur: Mevr. I. Bakker; Middelharnis

1<sup>e</sup> collecte: Kerk

2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Diaconie

22 december: Vierde Advent

10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom

1<sup>e</sup> collecte: Diaconie

2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Zending

24 december: 19.30 uur: KERSTZANGDIENST

Collecte voor Leger des Heils en onkosten

m.m.v. Gelegenheidskoor-blazers-gemeenteleden

25 december: Eerste Kerstdag

10.00 uur: Ds. M v.d. Zwaag

1<sup>e</sup> collecte: Kinderen in de knel

2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Diaconie

29 december: 10.00 uur: Dr. T. Timmers; Roosendaal

1<sup>e</sup> collecte: Kerk

2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Zending

Vervolg zie binnenzijde

31 december: 17.00 uur: Ds. M v.d. Zwaag  
Oudejaarscollecte voor de kerk

5 januari: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; 's Gravenpolder  
KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST  
1<sup>e</sup> collecte: Stichting Steunfonds voor het  
protestantisme in het zuiden.  
2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud  
3<sup>e</sup> collecte: Diaconie

12 januari: 10.00 uur: Ds. J. Breure; Zwijndrecht  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud  
Deurcollecte: Zending

### KERKBLAD

In verband met de feestdagen komt het januarinum-  
mer van ons kerkblad in de week van 5-12 januari uit. Kopij  
graag uiterlijk zaterdag 4 januari. Fijne decembermaand  
gewenst.  
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien

### VAN DE DOMINEE

### NIEUW BEGIN

Startte ik in het vorige kerkblad met het kopje "AFSCHEID EN  
NIEUW BEGIN", nu is het alleen nog maar "NIEUW BEGIN". En dan  
doel ik op de geboorte van onze kleindochter, op het moment van  
schrijven 4 weken oud. Ze was net geboren, toen ik het vorige  
kerkblad al had ingeleverd. Ze heet Benthe van der Zwaag van  
Biemen. Zeer modern; ze heeft als achternaam de achternamen van  
beide ouders. Het is een mond vol, maar ik vind het heel mooi! Haar  
start was niet helemaal optimaal; 11 dagen te vroeg en met de  
vacuüm, maar ze begint te landen en op gang te komen. We zijn  
heel dankbaar dat ze gezond is en dat ze inmiddels goed groeit. Met  
Kerst hopen we haar voor het eerst in Halsteren te mogen  
ontvangen.

### DOOP- EN BELIJDENISDIENST 10 NOVEMBER

Ik wil hier nog even kort op terug komen. Wat was het een mooie, warme dienst! Wat heb ik ervan genoten! Ik hoop jullie als gemeente ook.

### SCHOOL-KERKDIENST 17 NOVEMBER

Ook dit was een erg mooie dienst, met een waardevolle inbreng van de kinderen van de basisschool en Fleur. Zo bijzonder om te ontdekken dat je voor zoveel dingen dankbaar kunt zijn. Dat is een heel andere toon dan die op dit moment in Nederland heerst, waarin iedereen het wel ergens niet mee eens is, verongelijkt is, zich niet gezien voelt, zich zorgen maakt over de verharding in de maatschappij. Ik ben zelf ook niet verschoond van die gevoelens. Om dan te horen, heel eenvoudig, heel waar, dat er ook zoveel is waar we gewoon dankbaar voor kunnen zijn... verademend!

### ADVENT

Dat betekent "komst", "aankomst". Jezus Christus komt eraan, het vleesgeworden Woord van God, zoals Johannes dat in zijn proloog vertelt. Het is een zin waar je wel even op moet kauwen: "het vlees geworden woord". Het Hebreeuwse woord voor "woord" = "Dabar". En dat betekent meer dan dat je iets zegt, het betekent ook dat je ernaar handelt. Het is dus eigenlijk woord en daad. En dat is precies wat God wil zijn; woord en daad. Wij maken soms zoveel woorden vuil aan iets dat gedaan moet worden, en vervolgens gebeurt het niet. Wij doen beloftes, die we niet altijd waar maken, of waar kunnen maken. Aan de andere kant, doen we soms ook gewoon dingen, waar we anderen niet van tevoren over in kennis hebben gesteld. Die staan dan voor een voldongen feit. "Had dat niet eerst overlegd kunnen worden met ons?", hoor je dan. God is woord en daad. God belooft mensen iets, wij kunnen ons erop voorbereiden. Maar Hij maakt zijn beloftes ook waar. Wij kunnen erop vertrouwen. Precies dat gebeurt er de komende weken. Eerst hebben we de vier adventsweken, waarop we ons voor kunnen bereiden op Gods belofte dat Hij naar ons toe zal komen. We kunnen, zoals Johannes de Doper de mensen voorhoudt, de weg bereiden, hem effenen, alle obstakels wegnemen. Waar kunnen we aan denken bij obstakels? Verwijdering tussen mensen, de ruis in je eigen hoofd, dingen die je eigenlijk moet doen omdat een ander daarbij gebaat is, maar waar je niet aan toe komt. Maar ook je innerlijk voorbereiden, door meditatie, inkeer, bidden.

Om ons thuis eraan te herinneren dat het Kerst wordt, hangt er vanaf Eerste Advent een adventsster voor ons raam. Het is goed om jezelf de vraag te stellen: "Hoe kan ik mij voorbereiden?" En dan, met Kerst, gaat de hemel open. De belofte van God, dat Hij naar ons toekomt, wordt geboren in het kind in Betlehem, Jezus Messias. Het Woord is vlees geworden. We hopen hierop en kijken er naar uit. Wie kan ons helpen die hoop vast te houden? Het kindernevendienstproject heet "Help jij me hopen?" Helpen we elkaar hopen?



### HET BEGIN VAN EEN KERKDIENTST

Nu ik zo'n anderhalf jaar in Anna Jacobapolder voorga in de kerkdienst, beginnen me dingen op te vallen. Ik vind het fijn om de regie over de dienst te hebben. Maar ik merk dat dat in Anna Jacobapolder in het begin van de dienst niet lukt. Eén van de ambtsdragers heet iedereen welkom, waarna ik een hand krijg. Als ik dan op de preekstoel sta en ik het eerste lied aan wil kondigen, staat iedereen al en zet de organist soms al in. Ik zou het fijn vinden om zelf aan te geven, wanneer jullie mogen gaan staan. Soms wil ik nog iets over het eerste lied zeggen, en dat kan dan niet meer. Dan slik ik het maar in, want na afloop vind ik het mosterd na de maaltijd. Of ik zeg er toch iets over, maar dan raffel ik het af, om jullie niet te lang te laten staan. Ik hoop dat dit stukje helpt om daar verandering in te brengen. Overigens, als er dingen zijn van jullie kant, laat het weten. Mogelijk kan ik er iets mee. Zo kunnen we ons scherpen aan elkaar.

Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag

ROOSTERS

	Oppasdienst	Kindernevendienst	Deurcollecte
1 december	Judith	Fanny	Marit
8 december	Erna	Natalie	In de kerk
15 december	Babette en Annemiek	Wendy	Pieter
22 december	Leontine	Mariella	Pieter-Jan
25 december	Corrie	Fanny	Joep
29 december	Sylvia	Fanny	Marco
5 januari	Judith	Natalie	In de kerk
12 januari	Annemiek	Wendy	Jop

ROOSTER KERKTAXI

1-12	Sjaak	
8-12	Bram en Coby	
15-12	Rien	Voor info over de kerktaxi
22-12	Sylvia	kunt u tot zaterdagavond
25-12	Martijn en Joke	bellen naar Sylvia Reijngoudt
29-12	Sjaak	0167-573717 of 0628755011
31-12	Sylvia	
5-1	Bram en Coby	
12-1	Rien	

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

06-12-1951. Dhr.J.Nell. Langeweg 62. 4675RM A.J.P.  
 10-12-1933.Mevr. A.M.Kot-Wagemaker.Eendrachtstraat 42,4675CS  
 St Philipsland  
 15-12-1941.Mevr. P.P. Kot-de Bruine. Eendrachtstraat 2D 4675CS  
 St Philipsland  
 19-12-1932.Mevr. J.H.C.Bolier-Verhage. Hof van Nassau  
 Lindenburghlaan 7 4651 TM Steenberg Woning 8 kamer 8  
 21-12-1953. Dhr. G. Verkerke. Lunet 19 4652 GE Steenberg  
 01-01-1936.Mevr. A.V.C.S Bouman-van den Bos, Krabbenkreekstr 1  
 4675 AZ Sint Philipsland

Deze, en alle andere mensen die deze maand jarig hopen te zijn,  
 onze hartelijke gelukwensen en Gods zegen over uw nieuwe  
 levensjaar

BLOEMEN IN DE KERK

In december wordt dit door de kerstcommissie gedaan.  
 In januari staat Wendy op het rooster.

## VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad vergaderde op 7 november. De opening werd verzorgd door Marina. Ze las de Geloofsbelijdenis voor, welke door Mirjam Sloots is geschreven.

Tijdens deze vergadering waren speciaal Heleen de Jager en Peter van Nieuwenhuijzen aangeschoven om uitleg te geven bij het financiële plaatje (begroting) voor 2025. De begroting van de Diaconie en van de Kerk voor 2025 werden besproken en akkoord gegeven.

Veel aandacht werd er vervolgens gegeven aan de doopdienst en schooldienst. Deze waren goed voorbereid en zijn prima verlopen. Wat een dankbaarheid dat 6 kinderen en 1 volwassene de Heilige Doop mochten ontvangen. We zijn ook erg blij dat twee mensen belijdenis van hun geloof wilden afleggen. We hopen dat jullie allemaal een mooie dag hebben gehad.

De week erna stonden de kinderen van basisschool "het Kompas" in het middelpunt tijdens de schooldienst. We zijn blij dat de samenwerking tussen hen en onze kerk goed geregeld is. Het was een mooie dienst en de kinderen en de juffen hebben goed hun best gedaan.

We nemen de notulen en de actielijst door van de vorige vergadering. Een puntje van aandacht was de internetsnelheid in de consistorie. Deze is nu verbeterd zodat de dienst ook achter gevolgd kan worden tijdens oppasdienst en kindernevendienst.

Op 20 oktober jl. ging ds Leune voor in onze gemeente. Hij sprak de gemeente toe en zei dat hij gelukkig weer kon voorgaan na gezondheidsproblemen en het overlijden van zijn vrouw.

Helaas kregen we afgelopen maand een mail van hem met het bericht dat hij toch (per direct) stopt met preken. Wij hebben hem namens kerk en kerkenraad een kaartje gestuurd, waarin we hem bedanken voor alle jaren dat hij bij ons voorging.

We bespreken nog de pastorale zaken. We zijn blij u te vermelden dat Johan en Jolanda van Dreven (Noordweg 26) lid zijn geworden van onze kerk. Hartelijk welkom en wij hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen!

Helaas hebben we ook iemand uit de gemeente moeten uitschrijven.



We gaan nu een mooie tijd tegemoet met advent en kerst. Misschien ook voor sommigen een moeilijke tijd waarin iemand gemist wordt. We hopen en wensen voor iedereen een mooi kerstfeest.

Agenda:

1 december: 1<sup>e</sup> advent en H.A. aan tafel

8 december: koffiedrinken

19 december: kerkenraadsvergadering

Hartelijk groeten van de kerkenraad.

### KERSTZANGDIENST

Op 24 december om 19.30uur wordt onze Kerstzangdienst gehouden.

Medewerking wordt verleend door :  
het gelegenheidskoor o.l.v Annet de Ruijter  
organist Nick Verkerke,  
blazersgroep met koperblazers,  
Leden van de kerk met verschillende taken.

Er is ook dit jaar weer een mooi programma samengesteld van bekende kerstliederen, uit het liedboek en een opwekkingslied. Het koor gaat twee blokken van liederen zingen, en er is een korte overdenking.

We hopen dat het voor iedereen een hele fijne zangavond wordt en voel je vooral welkom.

Aan het eind van de avond wordt er gecollecteerd voor het leger des heils, en voor de onkosten van de avond.

Voel je van harte welkom op kerstavond om 19.30uur in onze kerk, en neem vooral kennissen en familie mee.

Graag tot Kerstavond.

VANUIT DE ZWO/DIACONIE

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

**KERST 2024: Help kinderen in Oekraïne de oorlog door**

Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Daarom biedt Kerk in Actie veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning, want dat hebben kinderen daar nodig.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie overal in het land hulp bieden. Families krijgen voedsel- en zadenpakketten, zodat er toch eten op tafel is. Ook geven kerken tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten achterlaten.

Kinderen hebben er een veilige plek om te spelen en krijgen psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven of te herstellen van trauma's.

Op 1e kerstdag 25 december worden er een collecte gehouden die bestemd is voor kinderen in de knel.

**Gebed**

God van vrede, wij bidden u in deze wereld,  
geef uw vrede.

Heer, wilt u heel maken wat stukgegaan is.

U, Heer, die uw engelen liet uitroepen:

'Vrede op aarde!'

daarom bidden we om vrede.

We denken aan de vrede met u, door Jezus Christus, uw Zoon.

Maar ook denken we aan de landen in oorlog,

of landen die te kampen hebben met natuurrampen

Waar mensen op straat liggen te sterven.

Zoveel bloed en tranen –

mensen zijn toch kostbaar in uw ogen?

Heer, denk aan uw mensen daar!

Denk aan de kinderen,

Maak toch een einde aan het bloedvergieten.

Ontferm u, barmhartige God.

Vader van Jezus Christus,

de grootste vredesmissie heeft uw Zoon op aarde volbracht.

Daarom durven we u te vragen,

zegen de kinderen, bescherm hen geef hun Uw vrede.

Amen.

## **ACTIE, SAMEN TEGEN ARMOEDE:**

Van 5 tot 12 januari 2025 organiseert de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met gemeenten, een actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen. De Voedselbank helpt zo'n 38.000 huishoudens. Stel dat iedere gemeente van de Protestantse Kerk die week minstens 25 dozen zou vullen dan zijn al deze huishoudens één week lang van voedsel voorzien.

Veel kerkelijke gemeenten zamelen het hele jaar spullen voor de voedselbank in. Toch wil de Protestantse Kerk in de tweede week van januari een extra actieweek houden, omdat in de maand januari normaal gesproken minder binnenkomt dan in andere maanden. Terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel mensen is. Wij als Diaconie willen deze actie week graag ondersteunen en vragen u hulp hierbij,

## **HOE GAAT DE ACTIE IN ZIJN WERK?**

Vul in de actieweek dozen voor de Voedselbank, dozen hiervoor zijn eind December beschikbaar in de kerk.

Ook kunt u in de kerk producten in dozen doen.

Producten waar de klanten van de Voedselbank behoefte aan hebben, zijn o.a.:

Zonnebloemolie of olijfolie

Groenteconserven

Soep in blik of zak

Zilvervliesrijst

Volkorenpasta

Houdbare halfvolle melk

Vis in blik

Koffie of thee

Couscous

Haverhout

## **VAN DE REDACTIE**

Omdat er deze maand een uitgebreide uitleg van de kindernevendienst is vindt u in dit nummer geen formulier voor collectebonnen.

In januari vindt u die waarschijnlijk weer op de vaste plaats.

## DE EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN.

Op 21 november zijn we als eetgroep in de consistorie bij elkaar geweest om allereerst sinterklaas te vieren, en daarna met elkaar te eten.

Iedereen had een lootje getrokken, en voor diegene een cadeautje gekocht en gedicht gemaakt.

Het was heel erg gezellig en er was veel werk gemaakt van de gedichten en cadeaus, en ook hebben we nog sinterklaasliedjes gezongen.

Helaas misten we 2 dames, die vanwege hun gezondheid niet konden komen. Dat was erg jammer.

Daarna hebben we heerlijk gegeten met elkaar, en konden we met een mooi cadeau en volle maag weer naar huis.

De maand December slaan we over, maar op 30 januari hopen we weer bij elkaar te komen, en dan hebben we weer veel te vertellen over wat we met de feestdagen hebben beleefd.

Fijne dagen gewenst voor iedereen.

## ENGELENPROJECT 2025 ANNA JACOBAPOLDER

Alweer het 3e jaar van het Engelenproject. Doet u ook mee?

Na een decembermaand met veel feestdagen is er in januari een stuk minder te doen. Daarom is er juist in januari meer behoefte aan warmte, verbinding en licht. In januari zet de kerk zich wederom extra in om elkaar een hart onder de riem te steken tijdens het Engelenproject. Vorig jaar waren er weer veel lieve en warme berichtjes en gebaren voor elkaar. Zou u ook dit jaar willen helpen om uw naasten in het zonnetje te zetten?

Als Buurtengel wordt u gekoppeld aan een buurtbewoner. Vanaf 1 januari tot en met 31 januari verrast u diegene elke week met een lief berichtje, iets lekkers voor bij de koffie, een tekening of iets anders waar u zelf ook blij van zou worden. U mag de ander 4 tot 5 keer verrassen met wat u maar kunt verzinnen. U bezorgt dit anoniem en u wordt zelf ook verrast door een Buurtengel. U bent dus zowel geveer als ontvanger.

Wilt u een Buurtengel zijn en zelf ook verrast worden? U kunt u aanmelden via de mail ([daphnevannieuwenhuijzen@hotmail.com](mailto:daphnevannieuwenhuijzen@hotmail.com)) of

via de WhatsApp (0630540254), of met een briefje in de kerk. Vermeldt daarop uw naam en adres voor 25 december. Eind december krijgt u de gegevens van de buurtbewoner die u mag verrassen.

Kent u mensen die zelf geen Engel kunnen zijn, maar deze verrassing wel zouden willen ontvangen? Geef dit dan ook door! Er is ook mogelijkheid tot alleen geven. Een warme groet,  
Daphne van Nieuwenhuijzen

## KIJKJE BIJ HET KIND

Het project voor advent en kerst 2024  
HELP JIJ ME HOPEN?

In de adventstijd kijken we uit naar het kerstfeest dat komt.

Dat doen we niet alleen:

samen delen we onze hoop.

We lezen verhalen waarin mensen elkaar helpen hopen. En niet alleen mensen doen dat: ook de bomen kunnen ons helpen om vooruit te kijken. (Want zij laten zien dat de lente komt.)

Het thema van deze adventstijd is: Help jij me hopen?

We horen hoe in de Bijbel hoop wordt gegeven en we delen onze hoop met elkaar. Het project voor deze weken is niet alleen bedoeld voor de kinderen, maar voor de hele gemeente. Met jong en oud helpen we elkaar hopen.

De projectverbeelding is een 'Kalender van de hoop'. Daarop staat voor elke week de illustratie bij het Bijbelverhaal, daarnaast is er ruimte om elke week een 'hoopgever van de week' te laten opschrijven waar iemand op hoopt.

Elke week een video, waarin kinderen en volwassenen vertellen over bijzondere plaatsen, mensen, activiteiten, muziek en het kerstfeest.

Ze vertellen waar zij blij van worden, wat hen hoop geeft.

Elke week komen er twee wandelaars naar voren die het 'pad van de hoop' lopen. Zij kijken wat er op de kalender van de hoop geschreven staat die in gevuld is door één van onze gemeenteleden.



**Eerste Advent; 1 December**

Lucas 21:25-23

**HET KOMT !**

De vijgenboom en de andere bomen laten met hun groene knoppen zien dat de zomer komt. Wie goed oplet, weet al een beetje wat er gaat gebeuren. Zo is het ook als we uitzien naar de komst van Jezus.



Vraag van de week:

*Welke plek is voor jou bijzonder?*

**Tweede Advent; 8 December**

Lucas 3:1-6

**HOOR JE DAT?**

Er klinkt een stem in de woestijn: Johannes vertelt de mensen dat ze zich moeten laten dopen en tot inkeer moeten komen. Zo kunnen mensen een nieuw begin met God maken.



Vraag van de week:  
*Wie is belangrijk voor jou?*

## Derde Advent; 15 December

Lucas 3:7-18

### WAT KAN IK DOEN?

Johannes vertelt wat mensen kunnen doen. Als je twee stel kleren hebt, kun je er één weggeven. Tollenaars moeten niet te veel geld vragen en soldaten moeten geen verkeerde dingen doen.



Zo kan iedereen iets doen om Gods koninkrijk zichtbaar te maken.

Vraag van de week:

*Welke dingen vind jij fijn om te doen?*



**Vierde advent; 22 December**

Lucas 1:39-45

**GOED NIEUWS**

Maria gaat naar haar tante Elisabet. Allebei hebben ze goed nieuws: ze zijn in verwachting.

Het kind van Elisabet beweegt in haar buik als Maria eraan komt.



Vraag van de week:

*Naar welke muziek luister jij graag?*

**KERST**

Lucas 2:1-20

**BRON VAN HOOP**

Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem. Herders horen het nieuws van een engel en gaan op weg naar de stal. Daar zien ze het wonder met hun eigen ogen.



Vraag van de week:  
Wat vind jij bijzonder aan kerst?

**Zondag** 29 December

Lucas 2: 33-40

**BLIJ JE TE ZIEN**

Hanna is een profetes, ze is elke dag in de tempel. Op een dag komen Maria en Jozef met de kleine Jezus naar de tempel. Hanna herkent hem als het kind van God en vertelt het aan iedereen die het horen wil.



Vraag van de week:  
Wat maakt jou blij?

Hier is je mededelingenbord om je eigen hoopvolle bericht op te schrijven. Je kunt deze uitknippen en bij jullie eigen kaarsjes zetten.

